

Stille nacht, heilige nacht

De kerstnacht is niet zomaar een nacht. Er gebeurt veel. In het lied dat hieronder staat wordt daar iets over verteld. Maar het lied is nog niet compleet, soms zie je puntjes staan in plaats van een woord. Om het lied heen staan verschillende woorden. Zoek daar het goede woord uit. Om het extra moeilijk te maken, staan er ook woorden tussen die niet in het lied horen!



Vertellen **STERREN IN DE NACHT**
DIE FLONKERENDE LICHTJES EEN VERHAAL
WAT STAAT ER IN DE STERREN
Vrede WAT DAT ALLEMAAL
..... OP AARDE? EIND AAN GEWELD?
DE WIJZEN ZOEKEN EEN GEHEIM DAT DE HEMEL HUN VERTELT

Dag WANT KIJK, DAAR AAN DE HEMEL TUSSEN AL DIE IN
STAAT OPEENS EEN HEEL BIJZONDERE
WAARD OM TE BEWONDEREN
WIJST DIE OP EEN BEGIN?
STERREN, STERREN, STERREN, STERREN, STERREN IN DE NACHT!

Nieuw DE UIT HET OOSTEN ZIEN MEER DAN LICHT ALLEEN
ZE KOMEN IN BEWEGING
WAAR BRENGT DAT LICHT HEN HEEN
VREDE OP AARDE? EIND AAN GEWELD?
DE WIJZEN ZOEKEN EEN GEHEIM DAT DE HUN VERTELT

Hemel WANT KIJK, DAAR AAN DE HEMEL GAAT DIE ENE STER HEN VOOR
EN DE WIJZEN TREKKEN IN DE
AANGEWAKKERD, ONVERWACHT
OOK VOOR ONS EEN LICHTEND SPOOR
STERREN, STERREN, STERREN, STERREN, STERREN IN DE NACHT!

Flender TEKST GERARD VAN MIDDEN

Wijzen
Nacht
Stal
Belooft
Nazaret
Hribbe
Sterren